

Wie God vreest moet de dood niet vrezen en zijn
ziel zal in ruste zijn. H. Aug.



BID VOOR DE ZIEL

van

SARA VAN WIELENDAELE

geboren te Nederbrakel,
de 17 December 1878 en er godvruchtig overleden
de 5 Juli 1952, voorzien
van de HH. Sacramenten der stervenden.

Zij heeft voor haar broeders en familie geleefd als een moeder voor haar kinderen. Verleen ons dan, o Heer, niet zo zeer te bedenken wat wij door haar sterven verloren hebben, maar veeleer te gedenken wat Gij ons door haar leven geschonken hebt.

Zo weze de smartelijke aandoening van ons gemoed overstemd door de hartelijke voldoening van uw Goddelijke goedheid.

Zoals de liefde voor haar familie haar leven bezielde, gaf, zo was ook de liefde tot God de brandende lamp die haar leven verlichtte en verwarmde. Zo lang zij kon, kweet zij voorbeeldig en stipt haar godsdienstige en christelijke plichten en was zij alzo een voorbeeld van godsdienstigheid.

Dierbare Broeders, mijn afsterven dompelt U in droefheid, doch zoekt uwen troost bij O. L. Heer. Hebt dank voor uw liefde en broederlijke genegenheid. Ik twijfel er niet aan of gij zult mij die genegenheid nu verder bewijzen met veel voor mij te bidden alsmede voor vader en moeder zaliger. Vaarwel en tot wederziens bij O. L. Heer.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.
De vier Akten voor de overledene a. u. b.

.....
Vandendriessche, opv. Paul DeVleeschauer, Nederbrakel.

Mijnheer Odilon VAN WIELENDAELE,

Mijnheer Henri VAN WIELENDAELE,

Mijnheer Jan VAN DER SCHILT-VAN WIELENDAELE en kinderen,

De Familiën VAN WIELENDAELE, SPELIERS en BIEBUYCK,

bedanken U oprecht voor de blijken van medevoelen in hun rouw.