



Gedenken wij gelovig en dankbaar

Mijnheer

VINCENT VAN WIELENDAELE

echtgenoot van Mevrouw

Denise Petit

geboren te Parike op 22 juli 1924 en zacht in de Heer ontslapen te Everbeek, op 28 februari 1977, gesterkt door het sacrament van de zieken.

Een goed en plichtbewust man is van ons heengegaan. In alle stilte was hij de blijmakende echtgenoot en bezorgde vader. Hij leefde niet voor zichzelf.

Wij zullen de nagedachtenis van deze man in ere houden, omdat hij een mens was uit een stuk. Hij was actief zolang hij kon, gelovig en betrouwend op God, de Heer van leven en dood.

Dierbare echtgenote, mijn oprechte dank voor alles wat U voor mij in het leven hebt betekend; speciale dank voor uw liefdevolle zorg. Uw voortdurende en blijvende aanwezigheid rond mij en mijn ziekbed heeft het lijden minder pijnlijk gemaakt; laat ons over de dood heen, in liefde verenigd blijven.

Mijn geliefde kinderen, op u was ik trots, blijft eensgezind rond moeder geschaard en eert mijn gedachtenis door te leven zoals ik het u heb voorgeleefd en bidt voor mij.

Beste familieleden en geburen, beste dank voor uw zo gemeende genegenheid en schenkt mij nu nog een vurig gebed.

St Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons

De families

VAN WIELENDAELE, PETIT, VAN
DE CATSYNE, VAN PEVENAGE en
VAN LOVEN

zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming danken U oprecht.

Druk. Modde Everbeek