

†

Dankbaar om wat hij voor ons betekent  
gedenken wij in ons gebed

de heer

Albert VANWINNENDAELE

echtgenoot van mevrouw  
Maria D'HAeyer

Geboren te Everbeek op 29 april 1917  
en thuis in familiekring godvruchtig overleden  
te Brakel op 12 december 1999.

De namis heeft plaats op donderdag 30 december 1999  
om 18.30 uur in de St.-Pietersbandenkerk te Nederbrakel.

Terwijl de kerk zich in vreugde voorbereidt op Kerstmis  
treuren wij in verdriet om het afsterven van Albert.  
Maar midden onze tranen dragen wij de stille hoop dat  
hij omwille van zijn geloof, omwille van zijn moedig  
gedragen lijden nu vrede en rust vindt bij God, voor altijd.

Als trouwe huisvader heeft Albert zich ingezet voor zijn  
gezin. Het was goed leven met echtgenote, kinderen  
en kleinkinderen. Op het werk was hij een graag  
geziene werkmakker, als muzikant geliefd in het  
verenigingsleven. Zijn brede interesse en zijn

schrander geest maakten hem tot een interessante  
gesprekspartner. En zijn vele schilderijen, die thuis en  
elders de woning sieren, getuigen van zijn kunstzinnige  
begaafdheid.

Toen de tijd van rustiger dagen wenkte, werd het alle-  
maal anders: ziekte, pijn en lijden gingen zijn leven  
bepalen. Steeds verder beperkt in bewegingsvrijheid,  
kromgebogen en blind geworden, heeft hij toch  
moedig dit kruis gedragen. Moge hij nu vrede vinden in  
de vriendschap en de liefde van God.

*Mijn goede echtgenote Maria,  
die mij met zoveel geduld en goedheid nabij waart,  
mijn lieve kinderen en kleinkinderen, Cindy en Evelien,  
beste familie en vrienden,  
dank u voor alles,  
dank u voor uw inzet,  
voor uw liefde en vriendschap.  
God zegene en beware u allen!*

Heer God,  
Gij hebt onze namen geschreven  
in de palm van uw hand.  
Wij vertrouwen U Albert toe en vragen:  
bevrijd hem van zorgen en pijn;  
laat hem thuiskomen bij U  
en in vrede zijn, voor altijd.

De familie dankt  
om uw medeleven en uw gebed