

Langzaam gaan mijn ogen glanzend, dolen starrend, blozen in een waas van diep verdriet

tranen gaan mijn wangen kransend, kussen om de diepe leegte die je achterliet.

A. Van Damme

†

Dankbaar aandenken aan

De Heer

Leon VAN WINNENDAELE

weduwnaar van Herminie Wauters,

geboren te Everbeek op 22 juli 1900
en overleden in de kliniek der Zusters
van Barmhartigheid te Ronse
op 29 november 1988.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

—
« Niet voor de dood, maar voor het leven
heeft God ons bestemd ».

Wij geloven Heer dat gezondheid en ziekte, leven en dood, in Uw handen zijn en dat Gij alles beschikt volgens Uw ondoorgrondelijke wijsheid en Uw grote barmhartigheid.

Elk mens die gelovig sterft wordt van dit gebrekkig aards bestaan genezen, om over de dood en de pijn heen door U hernieuwd te worden in een leven dat voor eeuwig zal duren.

Dierbare familie en vrienden, ween niet om dit afscheid, het is de weg die elke mens moet gaan om te kunnen komen tot de voltooiing van het mensenleven.

Troost u met de belofte van God zelf, Hij heeft ook niet toegelaten dat Zijn Zoon voor eeuwig verloren zou gaan in de dood. Hij heeft Hem opgericht tot een leven bij Hem.

Zijn liefde voor elke mens is zo groot dat ieder mens, hoe klein ook in de ogen van zijn medemensen, opgenomen wordt in de totale liefde van de Vader. Hou U vast aan deze belofte en troost elkaar in de barmhartige liefde die van God komt. Zo zullen wij allen verbonden blijven met elkaar.

De families

Van Winnendaele, Van Pevenaeghe,
Wauters, De Stercke,

danken U.

Namis : zaterdag 7 januari 1989 om 19 u.

Uitg. Raf. Vandergeynst, Everbeek
Drukk. Devleeschouwer en zonen, Brakel