



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

***Marcel VANWINNENDAELE***

weduwnaar van

**Mevrouw Simone VANDEPONSEELE**

geboren te Everbeek op 18 april 1919  
en overleden in de kliniek Zusters van  
Barmhartigheid te Ronse op 22 juni 1998,  
begeleid door de gebeden  
uit de dodenliturgie van de H.kerk.

**Oud-Strijder en Krijgsgevangene 1940-1945.**

De families

VANWINNENDAELE, VANDEPONSEELE,  
BERTOUILLE, VERSTICHELEN  
danken U om uw meelevens en gebed.

Zo dikwijls horen we van een plots afsterven, maar het raakt ons maar als het een van onze eigen geliefden betreft. Niemand denkt, dit kan ook eens zo voor mij zijn. Toch zegt de Heer van leven en dood : Wees waakzaam, want gij kent dag noch uur.

Ze hadden Marcel met veel zorgen naar de kliniek gedaan. Hij was er tevreden om en eens in de kliniek was hij al vlug heel wat beter. Plots echter was ook voor onze duurzame overleden de grote overgang van dit tijdelijke leven naar het eeuwig leven.

Bidden we de Heer dat Hij onze duurzame overledene nu opneme in het eeuwig Vaderhuis in rust en vrede en dat de Heer hen zegene die steeds gereed waren om te helpen en te bezorgen.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.  
H. Jozef, patroon van de goede dood, b.v.o.

Namis op zondag 19 juli 1998 om 9.30 uur.