

„De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods Hand“.
(Wijsh 3,1)



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Théophile Vanwinnendaele

echtgenoot van Mevrouw

Elodie Richet

geboren te Everbeek op 21 januari 1891 en
godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus
te Brakel-Opbrakel op 7 april 1981,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

De duurzame overledene die we vandaag ten grave dragen was een trouwe echtgenoot en een goede vader. Zo lang hij kon heeft hij zich ingezet voor het welzijn van vrouw en kinderen Samen met zijn echtgenote heeft hij een schone oude dag mogen doorbrengen, doch nu heeft het de Heer behaagt zijn dienaar tot zich te roepen.

Volgende week vieren we de Goede Week met Goede Vrijdag en Pasen. Bidden we tot de Heer van leven en dood dat ook dit afsterven niet het einde weze maar de overgang naar eeuwig leven. „Heer, laat uw dienaar Theophiel deelachtig worden aan het eeuwig geluk, als loon voor al het goede uit zijn leven : hij heeft zijn beste krachten gegeven voor zijn gezin, daarom bidden we Heer, wil hem duizendvoudig lonen en hem opnemen in het hemels Vaderhuis“.

Duurbare echtgenote, beste kinderen en familie, nooit genoeg kan ik u danken voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. Zorg verder goed voor moeder en denk af en toe eens aan mij in een vroom gebed.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.

De families VANWINNENDAELE, RICHT,
VAN PEVENAGE en DE TEMMERMAN

danken U voor de blijken van deelneming.

Drukk. L. De Ruyver - Brakel