



Herinner u in gebed

MEVROUW

**IRMA VAN WITTENBERGE**

weduwe van de Heer

**Leo SOLEME**

geboren te Puteaux (Frankrijk) op 28 augustus 1888 en overleden te Godveerdegem op 11 november 1976, gesterkt door de heilige sacramenten der stervenden.

Zalig zijn zij die in de Heer sterven ; van nu af rusten zij uit van hun arbeid en hun werken volgen hen. (Boek der Openbaring).

Deze woorden van de Heilige Schrift, die een hoop zijn voor de stervenden en een troost voor ons die blijven, mogen wij wel toepassen op de dierbare overledene, want zij was een goede vrouw en een voorbeeldig christen.

Ons Vaderland is in de Hemel en uit de Hemel verwachten wij onze Verlosser Jezus Christus. Hij zal ons armzalig lichaam herscheppen en gelijkvormig maken aan zijn verheerlijkt lichaam. (Heilige Paulus).

Het is altijd te vroeg moeder te moeten verliezen. Haar leven kunnen wij samenvatten met het woord van het Heilig Schrift : "Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf, of wij leven of sterven, God behoren wij toe".

Dierbare kinderen en kleinkinderen, graag was ik nog bij u gebleven. Maar ons leven is onberekenbaar en de dood ontziet niemand. Ik bedank u voor uw zorgende liefde en genegenheid en moge de goede God u zegenen in uw verder leven. Vergeet mij ook niet in uw gebeden.



De heer Jules SOLEME

De heer Omer SOLEME

De heer en mevrouw Jos en Marguerite SOLEME, kinderen en kleinkind

De heer en mevrouw René en Lea SOLEME-SERBRUYNS en zoon

De heer en mevrouw Roger en Maria DE BRAECKELEER-SOLEME en kinderen

De families VAN WITTENBERGE, SOLEME, DE ROOVER en VAN MELCKEBEKE.

danken U voor de blijken van deelneming.

Drukkerij Van Ruyskensvelde - Godveerdegem