

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS.

†

BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

Bernard Van Wittenberghe

echtgenoot van Mevrouw

Philippine De Kegel

geboren te Michelbeke, op 8 mei 1894,
en godvruchtig overleden te Nederbrakel,
op 14 november 1962.

Gezalfd met het H. Oliesel.

Als het morgen is, denk dat gij de avond niet zult krijgen en als het avond geworden is, wacht u van op de morgen te rekenen: zo schrijft Thomas à Kempis in zijn navolging van Kristus. Daarom wezen wij altijd bereid om vóór Gods rechterstoel te verschijnen.

Bid voor de duurzame overledene het gebed uit de begrafenis: „o God, wie het eigen is altijd goedertieren te zijn en te sparen, wij smeken U ootmoedig voor de ziel van uw dienaar, aan wie Gij heden bevolen hebt uit deze wereld te scheiden, lever hem niet over in de handen van de vijand, vergeet hem niet voor eeuwig, maar gebied dat uw HH. Engelen hem opnemen en naar het vaderland van uw paradijs leiden, opdat hij de pijnen der hel niet lijde, maar de eeuwige vreugde bezitten moge”. Door onze Heer Jezus Kristus. Amen.

Duurbare kinderen en familieleden, dank voor uw goede zorgen in mijn laatste levensjaren. Daardoor hebt ge mij getoond, dat ge niet vergeten zijt, dat ik voor u allen zware arbeid heb aanvaard. Bidt dagelijks voor mijn zielerust.

Mijn Jezus. barmhartigheid.

100 d. afl.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.
Uw blijken van kristelijke deelneming een troost voor ons.

Hiervoor danken U oprecht

De Familiën VAN WITTENBERGHE en DE
KEGEL.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel - Tel. 43470