

Geloofd zij Jezus Kristus, Amen.

†

BID VOOR DE ZIEL  
van Munheer

## Cyriel VAN WITTENBERGHE

echtgenoot van Mevrouw  
ANNA DE CLERCQ,

geboren te Elst op 27 oktober 1897 en godvruchtig  
overleden te Overboelare op 2 oktober 1964,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de  
Fauselijke Zegen.

Heer, laat in uw grote barmhartigheid,  
uw gestorven dienaar opgenomen wor-  
den in het eeuwig leven, en de vreug-  
de van de hemel, welke Gij door Uw  
lijden en dood hebt verdiend voor hen  
die in U geloven en op U betrouwen.

De duurzame overledene heeft zwaar  
werk aanvaard in zijn leven tot onder-  
houd van zijn gezin. Het is hem wel  
gegend geweest enkele jaren rustig van  
zijn arbeid te mogen genieten, maar als  
een ouder sterft dan is het voor dege-  
nen die overblijven, toch altijd te vroeg.  
Was de Heer welkom bij hem thuis met  
de hoogdagen, dan zal hij nu welkom  
zijn geweest bij de Heer, thuis in de  
hemel.

Duurbare echtgenote, kinderen en fa-  
milieleden, gaat geld en goed voorbij,  
de genegenheid die ons samen heeft ge-  
houden reikt tot over het graf. Ik dank

U voor de zorgen die ge U voor mij  
hebt willen getroosten. Blijft mij indach-  
tig in uw gebeden en tot weerziens al-  
len in de hemel.

H. Hart van Jezus, ontferm U over hem.



De families

VAN WITTENBERGHE,  
DE CLERCQ,  
HAUSTRÆTE,  
VAN WIJMEERSCH,

zijn zeer erkentelijk voor de bliken  
van kristelijke deelneming en danken  
U.

---

Uitg. A. Van der Stichelen, Elst