

De felste valt aleer hij 't weet!
De mate die hem 't leven meet,
weet niemand van tevoren (G. Gezelle)



Tot vroom aandenken van
jonge heer

Jurgen Van Wittenberghe

zoon van Marcel en Rita Du Bois

geboren te Geraardsbergen op 19 juli 1967
en tengevolge van een smartelijk ongeval
overleden te Lierde op 26 april 1984.

De families

Van Wittenberghe en Du Bois
danken U oprecht voor de blijken
van genegenheid en deelneming in
hun rouw en voor uw vroom gebed.

Uitg. Miserez, Delftinge

De onverwachte dood van deze jongeling
leert ons wat we op aarde zijn... gezond-
heid is een broos begrip... Alles is ijdel,
tenzij God dienen en zijn zaligheid bewer-
ken.

Aan God alleen is het uur van de dood
bekend en gelukkig de mens, die zich door
een deugdzaam leven heeft voorbereid en
die zich beijvert zo te leven zoals hij
wenst te sterven.

Bij de dood van uw gelovigen, o Heer,
wordt het leven veranderd, maar niet
weggenomen; de woonst van hun aards
verblijf wordt vernietigd, maar een eeuwige
woonst wordt hun voorbereid in de hemel.
(Prefatie der overledenen)

Wij weten bij ondervinding dat niets pijn-
lijker is dan het vroegtijdig verlies van
eigen kinderen - bij dit smartelijk gebeuren
bidden wij om kracht. Duizend kleine
dingen worden niet meer gedaan, duizend
probleempjes niet meer opgelost, duizend
vragen blijven zonder antwoord en daar
juist worden wij er telkens aan herinnerd
dat ge er niet meer zijt. Leer ons in hoop
en betrouwen verder leven.

Mijn dierbare ouders, broer en zuster,
familieleden, mijn innige dank voor alles
wat ge voor mij gedaan hebt. Zoek uw
geluk in de werkzaamheid, in de liefde
voor elkander, in het trouw gebed en in
de kristelijke plichtsvervulling. Wij weten
dat wij vroeg of laat en ook in de hemel
alles terugkrijgen wat wij hier met liefde
hebben weggegeven.

Blijf, Heer, schild en betrouwen,
bij ons allen die Jurgen liefhadden.