

Ik ben de Verrijzenis en het leven  
zegt de Heer.

Wie in Mij gelooft, zal in eeuwigheid  
niet sterven. Jo. 25a-26

†

Dankbaar gedenken wij

## **ZUSTER PACIFIQUE**

Germaine Van Wonterghem

Zij werd geboren te Poesele op  
16 september 1909

Zij wijdde zich aan de Heer op  
18 maart 1940

in de Kongregatie van de Zusters van de  
H. Vincentius a Paulo van Deftinge.

Zij werd opgenomen in de eeuwige vrede  
te Deftinge op 8 april 1986.

—

Eerw. Heer Marchand, algemeen directeur  
De zustergemeenschap van Deftinge  
De families Van Wonterghem, Van der Sijpt  
danken voor uw gebed en uw bliken van  
medeleven.

In het klooster te Deftinge is het deze  
dagen nog stiller geworden. Er is een zus-  
ter gestorven, een medezuster. Zij was niet  
groot in woorden en gestalte en maakte  
geen gerucht. Ze deed niets om op te vallen.  
Juist daardoor ging onze eerbied naar haar  
uit : om haar eenvoudigheid, om de weinige  
maar wijze woorden die ze sprak, om de  
stilte waarmee ze haar huishoudelijke en  
dagelijkse bezigheden verrichtte.

In 1940 wijdde ze zich aan de Heer. Haar  
naam was "Pacifique" dat is "vrede-  
brengster". Ook daar deed ze het niet met  
erover te spreken maar door het te zijn.  
Waar ze gestuurd werd, is ze stil gegaan  
en heeft er haar werk gedaan. Sinds 1968  
te Deftinge bleef ze alleen opvallen door  
haar onbewuste eenvoud. Zo is ze nu de  
stille Pacifique ingegaan, waar het kompas  
van de stilte alle vredestichters brengt.

Zalig zij die vrede stichten, de stillen van  
te lande, want zij zullen "de Vrede" erven.