

†
BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Achiel, Joseph Van Wijmeersch

echtgenoot van Mevrouw

Maria-Catharina COESENS,

geboren te Elst op 15 december 1887 en
godvruchtig overleden in de kliniek St.-Fran-
ciscus te Brakel-Oprakel op 10 april 1982,
voorzien van Kristus in Zijn HH. Sakramen-
ten en de Pauselijke Zegen.

Vereerd met het Oorlogskruis 1914-1918 —
IJzerkruis — Overwinningsmedaille —
Herinneringsmedaille 1914-1918 en verscheide-
ne andere Eretekens.

Op Paaszaterdag, terwijl de kerk in stilte
de grafrust van de Heer herdenkt, is ook
onze dierbare overledene de eeuwige rust in-
gegaan, wachtend op de verrijzenis.

Met een grote gemoedsrust kon hij de
komst van de Heer afwachten, want hij is
heel zijn zeer lang leven trouw geweest
aan zijn kristelijk geloof dat hij van huis
uit had meegekregen.

Een werkzaam en zorgend mens is hij
steeds geweest, die zijn geluk vond bij zijn
zeergeliefde echtgenote en zijn kinderen.
« Wie het geluk thuis niet vindt, vindt het
nergens ». Na een schone lange levensavond

is hij stil en rustig de nacht van de dood
mogen ingaan in het gelovig vooruitzicht van
de paasmorgen.

Geliefde echtgenote, zestig jaar lang zijn
we gelukkig mogen samen zijn, laten we de
Heer hiervoor dankbaar zijn die dit geluk
in de hemel zal bestendigen.

Beste kinderen, blijft gij moeder, nu ik
er niet meer ben, omringen met uw gene-
genheid en hulpvaardigheid en gedenkt mij
vaak in een vroom gebed.

Voor uw blijken van oprecht medeleven in
hun rouw danken U de families :

VAN WIJMEERSCH, COESENS, DANY,
VAN TWEMBEKE.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen A. Marroyen, Brakel