



Wij bidden om de eeuwige rust voor
MIJNHEER

Albert VAN WIJMEERSCH

weduwnaar van Mevrouw

Marcella VAN DEN BERGE

geboren te Nederbrakel, op 10 december 1908,
en godvruchtig overleden te Gent, op 24 juli 1967,
gesterkt door de H.H. Sacramenten.

Voor vader is zijn aardse levensweg beëindigd. Zoals elk leven, was ook het zijne getekend met vreugde en smart en gemaakt naar het patroon, dat God had ontworpen. Bij vader waren de donkere kleuren van lijden en tegenslag veelvuldig. Moedig heeft hij gepoogd die lastige weg te gaan, de Heer tegemoet. Hij wist daarbij dat hij ons vóórging, en ons de weg moest tonen. Hij heeft het gedaan met vaderlijke liefde, ook wanneer hem al te vroegtijdig de bijstand van moeder was ontnomen. Veel van zijn eigen leed moest hij daarom vergeten en voor zijn kinderen ongeweten laten. Wanneer zijn kruis bovenmenselijk zwaar dreigde te worden, is de Heer hem komen halen. Voor ons was het onverwacht en te vroeg en is het pijnlijk om hem te moeten missen. Voor hem gaat nu het Volle Leven open, waar geen geweën of geklaag meer is, waar de hemelse vader zelf alle tranen wegwist en alles ongelooflijk gelukkig maakt, en waar vader nu pas ten volle kan begrijpen : God is Liefde.

Moge hij nu die Vrede en het Geluk kennen en moge God ons de kracht geven daarin te geloven.



De families VAN WIJMEERSCH, VAN DEN
BERGE, COESENS en NOTERMAN,

danken U oprecht voor uw kristelijke deelne-
ming en blijken van medevoelen.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Nederbrakel