

H. Hart van Jezus, Zaligheid van die op U
hopen, o. u. o. (Lit.)

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

ALBERT VAN WIJMEERSCH

echtgenoot van Mevrouw

MARIE DE ROUCK

geboren te Nederbrakel de 27 September 1893,
en aldaar godvruchtig overleden de 15 April 1954.
Gezalfd met het H. Oliesel.

OORLOGSVERMINKTE 1914-1918.

Ridder in de Leopoldsorde met Zwaarden—Ridder
in de Kroonorde met Zwaarden—Vuurkruis-
Yzerkruis-Oorlogskruis met palmen—Militaire
Medalie met palm—Gouden Medalie van het N. V. I.
Secretaris der Afdeling N. V. I. Nederbrakel.



Deze dierbare overledene was een eenvoudige,
minzaam en godvrezend man, die een groot besef
en verantwoordelijkheid van zijn plicht had
als kristen mens, als echtgenoot en familielid.
Niettegenstaande hij lichamelijk zwaar verminkt
was door een uitputtende oorlog, vond hij nog
de moed om regelmatig iedere Zondag, in de kerk
aan God te komen geven wat Hem toekomt!
Voorwaar een treffend voorbeeld voor vele mensen
die op onze dagen zo onverschillig leven tegenover
O. L. Heer! Hij was ook een goede echtgenoot:
vol liefde voor zijn echtgenote had hij maar een
zorg: haar gelukkig door het leven te zien gaan!
Om al dat goede zal O. L. Heer hem in goedheid
en erbarmen ontvangen en tot hem gezegd hebben:
Gij goede en getrouwe dienaar, treed binnen in
de vreugd uws Heren.

(Ev. Luc. 24,7)

Dierbare echtgenote, beminde broeders en zusters,
wij hoopten malkander nog menige jaren te kunnen
helpen en alzo gelukkig maken. Edoch de mens mikt,
maar God beschikt! Laten we tegen O. L. Heer niet
morren maar ons aan

Zijn Heilige Wil onderwerpen en bij Hem alleen
onze troost zoeken door het gebed! Bidt dan veel
voor mij, Vaart allen wel en tot weerziens
hiernaals bij O. L. Heer.

Goede Jezus, geef hem de Eeuwige Rust.

De 4 akten a. u. b.



Mevrouw Albert VAN WIJMEERSCH,
geboren Marie DE ROUCK ;
De Familiën VAN WIJMEERSCH, DE
ROUCK, DE RUYVER, D'HAEYER ;

danken U om uw kristelijke
deelneming en gebeden.

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt.