

Ieder afscheid hier op aarde is alleen een
afpraak voor de eeuwigheid. (Lacordaire).

DOOR DIT VROOM AANDENKEN
VRAGEN WIJ EEN GEBED
VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Albertus

VAN WIJMEERSCH

echtgenoot van Mevrouw

Esther TIREZ

geboren te Zarlardinghe op 25 april 1904
en schielijk overleden te Everbeek
op 17 januari 1989,
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

†

**De families VAN WIJMEERSCH, DEWEZE,
TIREZ en DEWEZE,**

zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Begrafenisond. b.v.b.a. Raoul - (055) 42 24 49
Druk. A. De Borre - Mincke - (055) 42 20 91

Hij ging uit het leven, maar niet uit ons
leven; hoe kan hij dood zijn, die zo levend
in ons hart voortleeft.

Heer God, met droefheid in het hart, danken
wij U toch voor vader, die ons zo nabij en
dierbaar was en ons nu ontvallen is. Wat is
het mensenleven toch maar; slechts een rook.
Moge de Heer hem zijn goddelijke Heerlijk-
heid nu laten aanschouwen.

Esther, mijn dierbare echtgenote, mijn kin-
deren en kleinkinderen, veel zorgen hebt gij
mij gegeven, ook uw liefde en genegenheid.
Ik dank u voor dat alles. Gij treurt nu omdat
ge mij niet meer in uw midden ziet, maar
troost u, ik ben niet van u weg. Ik blijf
met u verbonden en wacht u in de hemel;
van daaruit zal ik u mijn liefde en zorgen
blijven geven.

Ook u allen, mijn familie, burens en vrienden
dank ik en durf u vragen mij niet te vergeten
in uw gedachtenis en gebeden.

Barmhartige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige
rust.