

De wijzer wijst elk uur en tijd  
Maar 't uur niet dat gij schuldig zijt  
Te sterven. — Zijt dus voorbereid  
De wijzer wijst naar d'eeuwigheid.

G.G.



BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

## Alfons Van Wymeersch

echtgenoot van Mevrouw  
EMMA VAN CEUNEBROECK,

geboren te Nederbrakel de 11 september 1895  
en kortstondig overleden te Kwaremont  
de 11 augustus 1960,  
gezalfd met het H. Oliesel.

Wie meent nog vele jaren voor zich te hebben, wordt plots verrast en moet de harde werkelijkheid aannemen dat zijn dagen onwederroepelijk geteld zijn. Gelukkig zij, die reeds op dat moment kunnen neerblikken op een rijkdom van goede werken, gedaan ter ere Gods, want zij zijn het pand voor een zalige eeuwigheid.

In noeste en zware arbeid heeft de duurzame overledene de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van zijn gezin op zich genomen. Maar liefde en genegenheid maken tot zware offers bereid. Daarvoor is hij niet terug geschrikt. In onderdanigheid en offervaardigheid heeft hij zijn levenseinde aanvaard, wetende dat de scheiding voor gelovige mensen slechts tijdelijk is.

Duurbare echtgenote, lieve kinderen, familieleden, ik dank U allen voor de bereidwillige en genegenvolle zorgen waarmede ge me willen omringen hebt. Zo doende zijt ge niet vergeten wat ik voor u gedaan heb. Blijft mij indachtig in uw gebeden, zo blijven we bij elkaar en hebben we de zekerheid elkaar te zullen weerzien in de hemel.  
Mijn Jezus, barmhartigheid. (300 d. afl.)



De families VAN WYMEERSCH, VAN  
CEUNEBROECK, PIETERS en GOSSEYE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw  
blijken van kristelijke deelne-  
ming en danken U.**