

Wie liefheeft, is uit God geboren en kent God, 1Jo, 7



IN DE LIEFDE VAN DE VADER IS ONTSLAPEN

MEVROUW

Alfonsine VAN WIJMEERSCH

weduwe van wijlen

Eugeen COPPENS

echtgenote van Mijnheer

Jan Baptist HAEZEBROECK

geboren te Nederbrakel, op 27 juli 1900, overgegaan
naar het eeuwig Geluk, te Gentbrugge 2 oktober 1966
geheel voorbereid door de HH Sacramenten
en de Pauselijke Zegen.

Voor moeder is de goede strijd gestreden. Zij heeft haar levensloop voltooid, haar geloof bewaard en de bekroning bereikt in de Heerlijkheid, die de Vader voor haar heeft bereid. Haar levensstrijd is het beleven geweest van haar moederliefde tot het uiterste. Eenmaal heeft zij zich gegeven, zoals alleen een moeder zich geven kan. Altijd de eerste en de laatste, waar vreugde was en nog meer waar leed een van geliefden bedreigde of overviel. Haar liefde was inderdaad uit God geboren en was voor ons de tastbare aanwezigheid van gods eigen trouwe liefde. Wat zij voor ons heeft geleden, vooral in de laatste pijnlijke weken, heeft zij ons nooit laten blijken, maar wij kunnen het alleen vermoeden dat het bovenmenselijk was. Onze dankbare herinnering zal dan ook heilig en onuitwisbaar zijn.

Lieva echtgenoot, kinderen en kleinkinderen, een voorbeeld heb ik u gegeven, opdat gij zoudt doen zoals gij mij hebt zien vóórdoen. Alleen de liefde onder elkaar kan u gelukkig maken. Een liefde, die uitgaat van Hem, die wij Onze Vader noemen en Die ons eenmaal opnieuw zal verenigen in Zijn onsterfelijke Liefde.

Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

De families Van Wijmeersch, De Ruyver, Haezebroeck, De Langhe, Coppens, Meerschaut,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.