

« Als we met Christus gestorven zijn, zullen we met Hem leven ».



Uw gebed geleide op zijn tocht naar de
eeuwigheid
DE HEER

**André, René, Charles
VAN WIJMEERSCH**

echtgenoot van Mevrouw
Arlette VAN STEENBERGE,

geboren te Zottegem op 15 september 1931
en godvruchtig tot Zijn Schepper teruggekeerd
in de kliniek te Oudenaarde op 28 mei 1975.
Hij ontving de ziekenzalving en de Pauselijke
Zegen.

Door het heengaan van deze jonge man en vader, worden weer mensen voor het mysterie van de dood geplaatst. Menselijk gezien was hij er toch nog zo broodnodig voor zijn gezin. In de volle bloei van zijn jaren is voor hem het leven beëindigd. Wij, mensen, hebben er geen aanvaardbare uitleg voor, wij zien ons alleen geplaatst voor het harde feit, dat ons nog dieper wondt, wanneer de zorg en de goedheid van André voor zijn kinderen, ons voor ogen komt te staan. Zijn steun voor en zijn gehechtheid aan zijn echtgenote, zijn werklust en ijver maakten van deze man een beminde echtgenoot. Maar « de mens is als gras dat spoedig verdort, hij bloeit maar zo kort als een veldbloem ». (Ps. 103-13)

In pijnlijke ogenblikken als deze is het steeds ons geloof dat ons staande houdt. Het zegt ons : « niets gaat verloren van wat God ons gegeven heeft ». Niet alleen de gedachtenis aan André, aan zijn werk, aan zijn ge-

negenheid en liefde voor zijn huisgezin blijft, André zelf leeft, doch op een andere bestaanswijze dan voorheen. Dit hebben wij te danken aan Gods bedoeling met elke mens : hem eens deelachtig te maken aan het heerlijkste leven van de verrezen Christus. Moge het geloof en de hoop van Maria, de Moeder van Smarten en treurende familieleden leren hoe hun beproeving te dragen : « Heer onze God, Uw wegen zijn soms vreemd en ondoordringelijk. Wij bidden U om vertroosting nu wij treuren om het heengaan van deze jonge mens André die ons zo lief en dierbaar is. Schenk ons de moed om af te zien van menselijke berekening en ons leven in Uw hand te leggen samen met Jezus, uw Zoon en onze Heer ».

Lieve vader, uw kinderen danken u omdat gij voor ons een goede vader zijt geweest.

Dierbare echtgenoot, uw vrouw gedenkt dankbaar het leven dat gij met haar gedeeld hebt, uw beeld houdt zij in ere voor zichzelf en bij de kinderen.

De families

VAN WIJMEERSCH,
VAN STEENBERGE,
VAN DE SANDE,
VAN WAYENBERGHE,

**danken U oprecht voor uw bliken van
kristelijke deelneming in hun diepe smart.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel