



Bij de hemelse Vader blijft onze geliefde moeder

MEVROUW

Bertha VAN WIJMEERSCH

weduwe van de Heer Eugeen ROKEGEM,

geboren te Nederbrakel op 30 november 1901 en godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek te Brakel op 28 oktober 1976, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

In de dagen waarop wij alle heiligen in de hemel gedenken, bevelen wij ook onze dierbare overledene aan bij God en vragen dat zij moge delen in het leven der hemelingen.

Wij danken God voor al het goede dat zij heeft gedaan. Haar bezorgdheid en haar zachtmoedigheid, haar vroomheid en haar hartelijkheid maakten van haar een beminnelijke vrouw.

Veel lasten heeft zij in haar leven te dragen gehad. Haar laatste kruis, de ziekte, heeft ze met grote edelmoedigheid en sterk godsbetrouwend uit Gods Vaderhanden aanvaard. Rond haar ziekbed werden wij getroffen door haar voorbeeld van kristelijke gelatenheid.

Onze dankbare herinnering aan haar zal ook ons leven naar haar schoonheid doen groeien tot aan de dag van het eeuwig blijde weerzien. Ondertussen denken wij ook aan haar, wanneer wij het Allerheiligenlied zingen: verheugen wij ons allen in de Heer om het feest ter ere van alle heiligen.

De families VAN WIJMEERSCH, ROKEGEM,
VAN DER STICHELEN,

danken U van harte voor uw blijken van kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel