

O pijnlijk verlies ! O, diepe wonde die God alleen genezen kan.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

BERTHA VAN WYMEERSCH

weduwe van Mijnheer

REMI VAN SCHOORISSE

echtgenote van Mijnheer

RENÉ VERSTICHELEN

geboren te Nederbrakel de 26 Oktober 1888,
en aldaar godvruchtig overleden de 22 Maart 1954,
Gesterkt door de H. H. Sacramenten derstervenden.



Groot en billijk is onze droefheid, want bewenswaardig is de slag die ons getroffen heeft.... Wij verliezen in haar een goede vrouw, een trouwe echtgenote.

Ik heb angstige maanden doorgebracht en ellendige nachten geteld. Waarom is mijn pijn aanhoudend en mijn kwaal ongenesbaar geweest ? Was het niet omdat God mij wilde beproeven en mij door vele kwellingen het rijk Gods doen ingaan ?

Tobias.

Wij kunnen op niemand ons volle vertrouwen stellen dan op God, noch bekwame hulp in onzen nood verwachten, dan van God. Hij is onze getrouwste vriend in alle omstandigheden, Nav. Chr.

Dierbare echtgenoot, beminde kinderen en familieleden, gij zult in uw levendig geloof de troost en opbeuring vinden zo nodig aan uw bedroefd gemoed, welke onze H. Katholieke godsdienst alleen in staat is ons te verschaffen. Ik dank U voor uw langdurige en liefdevolle zorgen, vergeeft mij mijne ongedurigheden en mijn klagen. Bidt voor de eeuwige rust mijner ziel.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

Mijnheer René VERSTICHELEN ;

Mijnheer en Mevrouw Jean BEEKMAN-VAN SCHOORISSE ;

Mijnheer en Mevrouw Roger VAN SCHOORISSE-MUYS en
kinderen Liliane en Jeanine ;

Mijnheer en Mevrouw Marcel VAN SCHOORISSE-CLAUS
en kinderen Marcelle en Danië ;

De Familiën VAN WYMEERSCH, VAN SCHOORISSE
VERSTICHELEN ;

danken U om uw kristelijke deelneming en gebeden.