



DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Bertha VAN WIJMEERSCH

echtgenote van René VAN CAUWENBERGE,

geboren te Volkegem op 3 maart 1914
en plots overleden te Brakel op 11 juli 1985.
Voorzien van de HH. Sakramenten.

Na een jaar werken en zorgen ziet eenieder uit naar de welverdiende rust van het verlof. Nu haar jaren verlopen zijn is ook Bertha te ruste gegaan, een eeuwigdurende rust in geluk en vrede omdat haar leven schoon was.

Als echtgenote en moeder gingen al haar zorgen gedurende een halve eeuw uit naar haar gezin, en als christen heeft ze allen een voorbeeld gegeven van trouw.

Zo menigmaal heeft ze gebeden: « In geloof wil ik leven en sterven ». In dit geloof heeft ze geleefd en is ze ook mogen heengaan, weliswaar onverwacht. Op het woord van de Heer: « Wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven », weten we dat ze nu de volgende stap gezet heeft naar dit eeuwig geluk. We bidden de Heer, dat zij die zo van bloemen hield, nu zelf een mooie bloem moge zijn in de hemelse tuin

nen waar ze mag bloeien tot Gods eer en ons geluk in Gods herinnering mag brengen.

De families

VAN WIJMEERSCH,
VAN CAUWENBERGE,
DE RUYCK, VAN DE KERKHOVE,
danken U.

Namis : woensdag 21 augustus om 19.30 u.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begrafenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel