

De mens en weet vandage niet
wat morgen hem zal brengen,
noch hoe, noch waar de felle dood
hem in de weg zal springen. (G.G.)



Bid voor de zielerust van de Heer
Daniël VAN WIJMEERSCH

echtgenoot van Mevrouw

Marie VAN GANSBEKE

geboren te Rozebeke op 20 februari 1925 en
plots overleden te Zwalm op 3 december 1983,
gezaafd met het H. Oliesel.

Lid van het A.C.V. en K.W.B.

Heer,
wij voelen ons zo klein en machteloos
nu wij stil worden en nadenken
over de plotse dood van Daniël...
Veel te vroeg - naar menselijke maatstaf -
want hij was er nog zo nodig, als steun
voor zijn gezin waar hij zo gelukkig leefde.

Heer,
wij begrijpen niet waarom deze goede mens
die zijn behagen vond
in het gewone leven van elke dag,
in het werken voor vrouw en kind,
in het helpen waar het nodig was,
zo plots en onverwacht uit ons midden
wordt weggerukt... waarom hij ?

Heer,
wij willen niet vastlopen in ons verdriet
maar bidden om kracht ;
help ons moedig verder te leven
met de wisseling van vreugde en verdriet,
met de onzekerheid van ons bestaan
én de zekerheid van ons geloof,
met de vele herinneringen aan een
onvergetelijk mens die de kunst verstond
gelukkig te zijn en gelukkig te maken.

Zo is hij gestorven,
onverwacht maar niet onvoorbereid,
met de tevredenheid van iemand die pas
de laatste boom heeft geveld...
Wij buigen deemoedig het hoofd
voor dit mysterie van leven en dood.
Maria, lieve Moeder van God,
Gij, die de smart begrijpt van deze mensen
die zoveel van elkander houden
breng Daniël nu thuis bij God
en leer hen die achterblijven
elkander te helpen, dag na dag ;
schenk hun de zekerheid van een
eeuwig wederzien in de hemel.

Marie VAN GANSBEKE, zijn echtgenote ;

Marc VAN WIJMEERSCH-VAN OVER-

WAELE en kinderen,

Paul VAN WIJMEERSCH,

zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families

VAN WIJMEERSCH - DIERAERT en
VAN GANSBEKE - DE TEMMERMAN,

danken U voor uw blijken van deelne-
ming in hun rouw en gebeden.

Begravenisond. „Funeralia" pvba, Zwalm.

Drukk. Flandria - Zwalm