

†

Bid God voor de ziel van

HEER

DANIEL VAN WIJMEERSCH

Gepensioneerde 1e Wachtmeester bij de
Rijkswacht
Gewapend weerstandstrijder

echtgenoot van

Mevrouw GISELE VANWINNENDAELE

geboren te Nederbrakel op 1 juni 1922 en god-
vruchtig overleden te Assebroek op 8 april
1980, gesterkt door de sacramenten der zieken.

„Niet om gediend te worden, wel om anderen
te dienen ben ik gekomen”.

Met die woorden heeft de Heer zelf zijn ganse
levensprogramma samengevat. Wie Hem daarin
tracht te volgen heeft een heel stuk kristendom
verwezenlijkt. Daniel stond immers in dienst
van anderen.

Echtgenoot en vader betekende voor hem dienst-
betoon aan vrouw en kind.

„Kon het maar een droom zijn en geen werke-

lijkheid dat hij van hier is heengegaan!” dat
was de spontane verwachting van zijn echtge-
note.

„Naar Vader toe kan ik met allen, hij begreep
mij zo goed” aldus de dochter.

Rijkswachter zijn, was in zijn opvatting een
dienst aan land en volk.

Op pensioen gesteld was hij de immer parate
en vriendelijke nachtwaker in het ziekenhuis.
Noodgedwongen in dezelfde kliniek opgenomen,
bleef zijn leuze: „Niemand tot last zijn”.

Hij droomde ervan naar huis terug te keren.
De Heer nam hem op in het Vaderhuis waar
het tijdelijke bestaan in eeuwig leven en alle
lijden in heerlijkheid wordt omgezet.

Aandenken en gebed zijn een blijvende band
tussen U en ons.

Mevrouw Gisèle VANWINNENDAELE,

Mejuffer Viviane VAN WIJMEERSCH en
verloofde Geert HOUWENAEGHEL,

De families VAN WIJMEERSCH, PRAET,
VANWINNENDAELE, BERTOUILLE,

**danken U voor uw gebeden
en blijken van deelneming.**

Begr. en Crematies D. Bleyaert, 8310 Brugge 3,
tel. 050/35 18 46