

Kan ik U anders zingen, dan van trouw en recht ?
Zij die U vroom omringen, luisteren naar wat gij zegt
en doen naar Uw bevelen, hun wandel is mijn lied,
Mocht ik in hun vrede delen, zaliger is er niet.

(vrij naar psalm 100)

+

BID VOOR DE ZIEL VAN

Mijnheer Edward VAN WIJMEERSCH

weduwenaar van wijlen

Mevrouw Maria Hitchinson

geboren te Delftinge de 9 juni 1877 en er godvruchtig overleden de 25 december 1958. gesterkt door de HH. Sakramenten en de Pauselijke zegen.

In de Kerstmacht heeft de Heer zijn dienaar tot zich geroepen om voor eeuwig zijn loon in ontvangst te nemen. Kerstmis is de inzet van onze verlossing. Zij die steeds de boodschap van Kerstmis aanvaarden vinden uiteindelijk vrede in de Heer. Voor hen die in de Heer sterven, wordt de dood de inzet van het eeuwig-samen-leven met God. De laatste maanden van zijn leven waren als een verre voorbereiding op dit samen-zijn. Zeker mocht hij de woorden van de psalmist tot de zijne maken . " In mijn hartzeer heb ik de Heer aanroepen en hij heeft mijn gebed aanhoord en mij tot Zich genomen ". De Heer vond zijn lijdensweg lang genoeg. Hij kon geen schonere nachr kiezen om zijn dienaar bij zich te roepen

Dat de engelen U geleiden in het paradijs, dat bij Uw aankomst de martelaren U ontvangen en U brengen in de H. Stad, heden zij Uw rustplaats in vrede. (uit de slozang der begrafenissen)

Christenmensen treuren wel bij eendoodsbed, maar hun droefheid is niet als deze van hen die geen geloof en hoop hebben, Na de dood blijft het offer het aandenken levendig houden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

H. Maria, middelares van alle genade, bid voor ons

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.

De familiën VAN WIJMEERSCH
HITCHINSON

*danken U oprecht om uw
gebeden en uw deel
neming in hun pijnlijke
rouw.*

Uitg. Clement Miserez, Delftinge