

+

Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

**Elisa, Maria VAN WIJMEERSCH**

**weduwe van Gilbert ROOS,**

geboren te Nederbrakel

op 17 augustus 1917 en plots thuis

overleden op 23 april 1991.

Gesterkt door de gebeden

uit de zieken- en stervendenliturgie.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

---

Nu alles volop in bloei komt te staan door de nieuwe lente die ons de grote zomer aankondigd, worden we geconfronteerd met dit plotse afsterven van onze geliefde moeder.

Het doet dan ook pijn een geliefde te moeten afstaan aan de dood. Zoals de nieuwe lente ons hoopvol doet uitzien naar de komende zomer, geeft ook dit sterven ons de hoop en de zekerheid, dat deze dood niet het definitieve einde is van een mens.

God onze Vader had aan zijn Zoon Jezus, die uit de doden is opgestaan, de belofte gegeven, dat zijn lijden en pijn, zijn dood de overgang betekende naar een nieuw leven in de heerlijkheid van zijn Vader.

Dat leven was niet altijd even mooi en vreugdevol, ook zij had de pijn en het verdriet van dit leven met zich meege dragen. De zorgen om haar echtgenoot en kinderen, waarvan ze zo vroeg één moest afstaan, en toch was zij altijd vol hoop en vertrouwen geweest, dat eens de grote zomer zou komen waar alles zou verdwijnen wat de mens bedrukt.

Daarom durven wij dan ook onze overledene met een gerust hart aan de Heer aanbevelen, dat Hij haar opneemt in zijn heerlijkheid, en dat ze op de plaats komt die Jezus haar had bereidt, waar ze nu kan uitrusten. Zo weten wij haar dan ook geborgen in Gods liefde.

Beminde zoon, zoveel liefde hebben wij met elkaar gedeeld, geef mij nu voortaan uw bede en moge God U nu helpen en steunen.

Dierbare familie en vrienden, dank voor uw vriendschap en genegenheid.  
Wees mij in uw gebed indachtig.

De families

VAN WIJMEERSCH, ROOS,  
DE PESSEMIER, VAN DEN BOSSCHE,  
danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis : dinsdag 14 mei om 19.30 u.

---

Rouwleiding Am. Marroyen, Brakel  
Drukk. Devleeschouwer, Brakel