

Ten paradijze geleiden haar de engelen



Bid voor de ziel van

Mevrouw

ELIZA VAN WIJMEERSCH

weduwe van de Heer

Joseph Donckerwolcke

geboren te Nederbrakel op 4 februari 1899 en er
schielijk overleden op 28 januari 1975.

God, Gij alleen zijt bereid U te ontfermen over ons en ons te sparen. Wij bidden daarom voor uw dienares die wij vandaag ten grave dragen: gebied uw HH. Engelen haar op te nemen en te geleiden naar het nieuwe paradijs, de hemel Zo zal zij, die in U geloofde en in U vertrouwde, de macht van het kwaad ontgaan en delen in de hemelse vreugde voor altijd.

Mocht zij vreugde kennen in ruil voor het lijden dat zij verduldig verdragen heeft. Of mogen wij niet denken en hopen dat de mens gelouterd wordt door het lijden en de beproeving?

Mijn beste kinderen, kleinkinderen en familie hebt dank om wat ge voor mij gedaan hebt, en denkt er aan dat het leven broos is en, wel ja: de mens wikt, maar God beschikt. Weest goed voor elkaar en bidt voor mij. Beste vrienden en burens, ik dank u, en nu ik van u allen ben heengegaan, denkt nog eens aan mij in een vroom gebed.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor mij.
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

De families VAN WIJMEERSCH,
DONCKERWOLCKE, DE CROO
en VAN DEN ABEELE

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Vw A. Modde