

Het leven is niets. De eeuwigheid is alles. (Bossuet.)



Bid voor de Ziel

van

ELODIE VAN WIJMEERSCH

dochter van wijlen

LEO en SOPHIE DE L'ESCAILLE

geboren te Nederbrakel, de 2 November 1878, en
er godvruchtig overleden, de 12 Juni 1948.
voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.
Lid van de Derde Orde van St. Franciscus.



Zij is een zachten dood gestorven, want het is zoet te sterven als men wel geleefd heeft. Voor de rechtvaardigen is de dood het einde hunner kwellingen, de deur van het ware leven, de voltrekking van de zegenpraal en het begin van de volmaakte rust.

(H. Bern.)

Als een wijze maagd zag zij dat het enige wat blijft is : Gods wil te hebben volbracht en volgens Zijn geboden te hebben geleefd. Daarom mogen wij op haar toepassen deze troostende woorden : Gelukkig de mens die de Heer heeft gediend, zijn geboden onderhouden en het kwaad heeft gevluht ; zonder schrik noch vrees zal hij zijn laatste uur zien naderen en de kroon des hemels zal zijn erfdel zijn.

Het leven van de duurzame afgestorvene is gekenmerkt door haar getrouwheid. Zij was trouw aan God door het stipt volbrengen van haar kristelijke plichten : trouw aan de mensen vooral aan dezen in wier dienst zij jarenlang heeft gestaan. Daarom werd zij door God en de mensen beloofd, daarom werd zij door iedereen geacht en bemind.

Duurbare Zusters, Broeder en Familie, de Heer vergelde U wat gij voor mij hebt gedaan vooral gedurende mijn laatste ziekte. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Jezus, Maria, Jozef.

(7 j. afl.)

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdiacourt

Mijnheer en Mevrouw Remi VAN WIJMEERSCH-TIJSMAN ;
Mijnheer en Mevrouw Jozef VANDE KERKHOVE-VAN
WIJMEERSCH ;
Juffrouw Leonie VAN WIJMEERSCH ;
Mijnheer en Mevrouw Florent DE TEMMERMAN-VAN
WIJMEERSCH ;
Mijnheer Emiel DE TEMMERMAN ;
Mijnheer Paul DE TEMMERMAN ;

BEDANKEN.