

Gelukkig deze die in de gratie des Heeren sterven.
Apoc. 84

BID VOOR † DE ZIEL
van Mijnheer
FRANS VAN WYMEERSCH



echtgenoot van Mevrouw

CELINA DEWEZE

geboren te Everbeek, den 24 April 1869 en
godvruchtig overleden te Zarlardingne, den 4 Mei 1947
Versterkt door de Troostmiddelen O. M. de H. Kerk.

Hij was een kristen, die zonder menschelijk opzicht, zijn geloof voor God en de menschen beled, door woorden en werken. H. Canisius

Gelukkig hij die den Heer vreest en een groote verkleefdheid heeft voor zijn geboden: zijn geslacht zal machtig zijn op aarde, en de nakomelingen der rechtvaardigen zullen gezegend worden. Ps. 111, 1. en 2

Denkt wel op den dood, en schikt uw leven zóo dat gij u geëed houdt tegen dat de dood u zal aanvallen: weest altijd op uw hoede opdat gij met vreugde uit deze wereld moegt vertrekken. H. Cath. Sen.

Lieve echtgenoot, kinderen, kleinkinderen, broeder en zusters, weest niet ontroostbaar in uw droefheid: wij zullen elkander in den hemel wederzien. Bemint elkander met een oprechte liefde. Weest bezorgd om goed te doen, niet alleen voor God maar ook voor de menschen.

Eecl. 38, 19 -- Rom 19 10 17

Zoet Hart van Jezus, wees mijn zaligheid. 300 d. afl.
Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.

7 j. en 7 q. afl.

Druk. — Depessemier Everbeek

Uw gebed was een zoete troost voor den duur-
baren overledene: Uw deelneming een ware steun
voor ons.

Wij danken U.

De familie VAN WYMEERSCH, DE WEZE
DE BECK.