

„ Jezus, we geloven in uw liefde ”



BID VOOR DE ZIEL

van

Frans Van Wymeersch

weduwnaar van

Marie LAFORT

geboren te Michelbeke, de 9 September 1884 en god-
vruchtig overleden te Elst, de 15 December 1950,
voorzien van de HH. Sakramenten der stervenden
Lid van de Confrerie van het H. Hart & H Sakrament

Er zijn van die ogenblikken in het leven van een mens, waarop men zijn ogen toedoet en bidt „ Mijn God, Gij hebt ondoorgrondelijke raadsbesluiten ; ik ben te klein om ze te begrijpen, maar wat Gij ook toelaat, hoe pijnlijk de beproeving voor ons ook was, dat toch weten we met zekerheid: Gij doet alles uit liefde ”

En terwijl ons Hart breekt om het zó vroege afster-
ven van onze beminde Vader, komt als een troost en
een opbeuring ons het beeld voor ogen van Maria . . .
die zó diep werd beproefd door God... en zó oneindig
tevens door Hem was bemind. - Wij verliezen Vader al
te vroeg! Maria verloor Jezus, haar beminsten zoon op
de leeftijd van 32 jaar! Hoe moet Gij ons begrijpen,
Moeder Maria, in deze dagen. - Wij vinden troost in uw
voorbeeld... Onder het kruis hebt Gij gebeden : „ God
gaf Hem mij en Hij nam Hem terug... Zijn H. Naam weze
gezegd ” Wij stamelen met U diezelfde woorden!

En in geloof weten we dat onze duurzame Vader
reeds het loon ontving om het vele leed van dit laatste
jaar van zijn leven... en om het harde werk voor zijn
gezin... en de heerlijke opvoeding die hij zijn kinderen
meegaf.

Vader, wij zijn U dankbaar om het vele wat Gij voor
ons hebt gedaan. De rimpels in uw handen zijn als de
bladzijden van een boek dat uwe moeiten en de opof-
feringen voor ons verhaalt. Gij blijft onze vader en we
weten dat Gij van hierboven met moeder voor ons wel-
zijn bidt.

Mijn beminde kinderen, ik ben gelukkig en vol
vrede gestorven. Ik dank u om uw toewijding : om uw
begrijpende liefde. De hemel zal u zegenen om uw goed-
heid. Ik geef u nog een laatste kruiske, nu ik voor eni-
gen tijd weg zal zijn. Heb dank mijn duurzame broeders
en mijn zuster die heel uw leven aan Jezus hebt toege-
wijd, om alles wat Gij voor mij hebt gedaan en troost
u in uw H. Geloof!

Mijn beminde familieleden, kleinkinderen en ken-
nissen en zo goede geburen, ik vergeet u niet bij de
goede God.

Het is geen eeuwig vaarwel dat ik u a zeg...

Eens zien we mekaar terug. Daarom zal ik Jezus
bidden en die genade zal Hij ons niet weigeren.

Tot in den hemel!

De Kinderen en Kleinkinderen van
wijlen **FRANS VAN WYMEERSCH** ;

De Familiën **VAN WYMEERSCH,**
LAFORT, VAN DE MERGEL en
ROELANDT,

BEDANKEN.

J. Van Der Donck, Koster, Zegelsem