

+

DANKBAAR AANDENKEN AAN

## **FRANS VAN WIJMEERSCH**

echtgenoot van

**Albertine, Blanche CRUYPELINCK,**

geboren te Nederbrakel op 10 juni 1920 en  
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek  
te Oudenaarde op 20 mei 1983,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1940-1945.

De dood heeft een einde gesteld aan die  
lange strijd van het lichaam met de kwel-  
lingen die het overweldigde. Het uur der  
beloning is geslagen want een langdurige  
ziekte vulde het laatste deel van zijn le-  
ven, nooit merkte men echter welk dage-  
lijks leed hij te dragen had, nimmer heeft  
hij zich beklagd over zijn lot.

Zijn leven is er een geweest van op-  
passendheid en zorgzaamheid, een leven van  
noeste vlijt en ongewone werkzaamheid, niet-  
tegenstaande zijn zwakke gezondheid. Zijn  
eenvoud en rechtschapenheid verwierven hem  
vele vrienden. Zijn gedachtenis zal dan ook  
in dank bewaard blijven.

Op dit moment dat voor de mens het  
meest hopeloze en hulpeloze is, kunnen wij,  
kristenen ons steunen op de boodschap van  
de Heer, dat Hij een plaats voor ons be-

reid heeft die in eeuwigheid blijft bij de  
Vader en wij onze overledenen kunnen hel-  
pen door ons gebed.

« Heer, laat Frans nu deelgenoot worden aan  
het blijvend geluk dat Gij toegezegd hebt  
aan uw volgelingen ».

Namis : dinsdag 16 juni 1983 om 19 u. 30.

De families :

VAN WIJMEERSCH, VAN DE WATTIJNE,  
CRUYPELINCK, BETTESONE,

danken U.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel  
Begravenissen A. Marroyen, Brakel

