

Ik ben van God en wil naar God terug.
De goede God zal mij een lichtje geven,
dat mij zal lichten tot in het eeuwig leven.

†

DANKBAAR AANDENKEN

aan De Heer

FRANÇOIS VAN WYMEERSCH

weduwnaar van Mevrouw

Clara DE NEVE

geboren te Deftinge, op 3 september 1908 en
godvruchtig overleden te Ronse op 8 februari 1988,
gesterkt door de laatste H. Sacramenten.

Hij was kristen door en door, gehecht aan
het geloof, vertrouwend op God en onze heilige
Moeder Maria.

De twee laatste jaren waren getekend door
ziekte en lijden, in dewelke hij een voorbeeld
was van moed en kracht. Steeds was hij opge-
beurd, vriendelijk, niettegenstaande hij niet
meer kon spreken, noch zich doen begrijpen.
De diepe en echte geloofszin wist hij oprecht
en eenvoudig gestalte te geven. Hij was een
man van het dagelijks gebed en de Commu-
nie. Moge hij voor altijd Gods goedheid onder-
vinden.

Dierbare familie, dank je wel, ik kon het jul-
lie niet meer zeggen, maar toch was elk ge-
baar en teken zo klaar en duidelijk omdat de
liefde geen woorden nodig heeft. Moge God
het U lonen en mochten wij elkaar weerzien in
Hemels geluk, waar Clara en ik nu reeds ver-
bonden zijn.

Ook gaat mijn dank uit naar het verplegend
personeel van «Jericho» en Kliniek, voor hun
nietsonziende zorgen gedurende mijn laatste
levensjaren en mijn ziekte.

De families VAN WYMEERSCH, DE NEVE,
ENGELS, TOUBEAU en VAN DEN BERGHE,

*danken U van harte voor de blijken
van genegenheid en gebed.*

Rouwleiding Devos, Ronse