



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Gerard VAN WIJMEERSCH

weduwnaar van Mevrouw Irma VEKEMAN

geboren te Michelbeke op 2 november 1906
en godvruchtig overleden in Home 't Neerhof
te Elst op 10 september 1999,
gesterkt door het Sacrament
van de ziekenzalving.

De families

VAN WIJMEERSCH - DE SMET
VEKEMAN - SERBRUYNS
danken U voor uw medeleven en gebed.

Namis op vrijdag 15 oktober 1999 om 18.30 uur
in de kapel van Home 't Neerhof te Elst.

Ik heb altijd getracht
als mens, de mensen als vriend,
de dieren, bloemen, vruchten,
zoals ze waren en zoals ze zijn,
in eerlijkheid te nemen,
met vlijt en zorg met mijn werk te omringen.

Ik heb altijd getracht,
met hart en ziel,
als een eerlijk man te leven.
Het afscheid kan hard zijn,
tot een blij wederziens bij de Heer
die ons zal verheugen voor eeuwig.

Dat heb ik altijd getracht,
dat weet ge ... en de Heer!
Hij zegene u en beware u!