

†

Tot zalige gedachtenis van

De Heer

Germain VAN WYMEERSCH

weduwnaar van Mevrouw

Julia DE BOCK

geboren te St. - Maria - Horebeke op 13 juni 1914 en godvruchtig overleden te Oudenaarde op 10 april 1975, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Confrerie van de H. Amelberga
Oudstrijder 1940 - 1945

De dood is voor de christen de beloning van zijn aards leven. Hij verlaat dit laatste maar niet het eeuwige. De dood, in vereniging met Christus Kruisdood, welwillend uit Gods handen aanvaarden, is de daad waardoor de mens het best de opperheerschappij van God erkent.

Hij was een eerlijk en oprecht mens. Hij was eenvoudig van hart en nooit werd op zijn bereidwilligheid tevergeefs beroep gedaan.

Moge de Heer zich nu over hem buigen en zijn ziel lonen met het hemels geluk.

Beminde dochter, familieleden en vrienden, heb dank voor uw zorgen en genegenheid. Blijft elkander steunen en liefhebben hier op aarde. Stelt uw betrouwen op God en vergeet mij niet in uw gebeden.

H. Hart van Jezus, geef hem de eeuwige rust!

Mw R. GOORIX (†) - VAN WYMEERSCH,
zijn dochter ;

De families VAN WYMEERSCH, DE BOCK,
VAN DER LINDEN en VLAEMINCK,

**danken voor de blijken van deelneming
in rouw en gebeden.**

Druk Van Herzele - Oudenaarde-Eine