

Al biddend gedenken wij het heengaan van



DE HEER

Germain VAN WIJMEERSCH

zoon van wijlen

Albert Van Wijmeersch-Van Den Berge

geboren te Ronse, op 5 februari 1935 en zacht
in de Heer ontslapen, te Nederbrakel, op 27
december 1967, gezalfd met het H. Oliesel.

In het hemels Vaderhuis moge deze man voor
altijd rusten en gelukkig zijn. Na zijn korte
levensloop, is het ogenblik waarop de Heer
"als een dief in de nacht" is gekomen en hem
geroepen heeft tot de Ontmoeting, waarheen
gans ons leven gericht is. Een ontmoeting met
de Heer, Die zelf eenmaal naar ons is toege-
komen met de Boodschap van vrede en geluk
vanwege God, Zijn en onze Vader. Gedurende
ons aardse leven, blijft dat geluk en die vrede
onvolkomen en nog te zeer overschaduwd door
vele tegenheden, zodat het ons niet gemakkelijk
is om altijd de aanwezigheid van een goede
Vader te herkennen en te ervaren. Nu zal voor
deze man die Vrede en dat Geluk volkomen
zijn, wanneer hij "van aanschijn tot aanschijn"
vóór God mag staan en mag ervaren hoe groot
het geluk is van diegenen die door alle moeilij-
heden van het aardse leven trouw het geloof
bewaard hebben. Dan mag hij nu uit ganser
harte zeggen wat wij nog in geloof zeggen :
"Eer aan God in den hoge".



Heer en Mevrouw Willy ROELANDT-VAN WIJ-
MEERSCH en kind Catty,

zijn zuster en schoonbroeder

De families VAN WIJMEERSCH en VAN DEN
BERGE,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming.

Drukk. J. De Vleeschouwer, Nederbrakel.