

†

Dankbaar aandenken aan

Mevrouw

**Germaine VAN WIJMEERSCH**

echtgenote van Jozef, Remy Coesens,

geboren te Nederbrakel op 27 april 1926  
en thuis overleden te Denderleeuw  
op 14 december 1988.

Voorzien van de HH. Sakramenten.

---

De families

Van Wijmeersch, Coesens,  
Spitaels, Meerschaut,

danken U voor uw kristelijk medeleven.

Namis : in de Sint-Jozefkerk - Hemelrijk te  
Denderleeuw op donderdag 19 januari 1989  
om 19 uur.

Zo kort voor het geboortefeest van Jezus op aarde, is Germaine van ons heengegaan in de stilte van de nacht, in alle eenvoud.

Een eenvoud en toegenegenheid welke zij ook in de moeilijke ogenblikken van haar leven probeerde te bewaren.

De laatste maanden waren er van hoop en verwachting dat de genezing eens zou intreden. Zij zelf gaf ons deze hoop, zoals zij met haar eenvoud, ook de anderen wist op te beuren en hoop te geven, dat alles weer goed zou worden.

Onze hoop en ook de hare werden niet vervuld, voortaan zullen we haar moeten missen. Thans is hier op deze wereld van kommer en zorg haar taak volbracht en is zij de lange weg der eeuwigheid ingegaan.

Lieve echtgenoot, kinderen en kleinkinderen. Ik weet het, het afscheid valt jullie zwaar, maar wees steeds lief en verdraagzaam voor elkaar, tot we elkaar weerzien in de hemel.

Dierbare familie en vrienden. Moge mijn heengaan u niet al te verdrietig stemmen, hou de vrede in jullie hart. Dan zal het weer zomer worden in het licht van Gods aanwezigheid onder ons.

---

Rouwleiding Amand Marroyen, Brakel  
Druk. Devleeschouwer en zonen, Brakel

