

Ten paradijze geleiden haar de engelen...



**BID VOOR DE ZIELERUST VAN**

MEVROUW

**Germaine VAN WIJMEERSCH**

echtgenote van de Heer

**Marcel DE RIDDER,**

geboren te Nederbrakel op 9 december 1920  
en godvruchtig overleden in de kliniek  
St.-Franciscus te Brakel op 16 november 1975,  
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

---

God, Gij alleen zijt bereid U te ontfermen  
over ons en ons te sparen. Wij bidden daar-  
om voor uw dienaars die wij vandaag ten  
grave dragen : gebied uw HH. Engelen haar  
op te nemen en te geleiden naar het nieuwe  
paradijs, de hemel. Zo zal zij, die in U ge-  
loofde en in U vertrouwde, de macht van  
het kwaad ontgaan en delen in de hemelse  
vreugde voor altijd.

Mocht zij vreugde kennen in ruil voor het  
lijden dat zij verdragen heeft. Of mogen wij  
niet hopen en denken dat de mens gelouerd  
wordt door het lijden en de beproeving ?

Beste familie en vrienden, hebt dank om  
wat ge voor mij gedaan hebt en denkt er

aan dat het leven broos is en dat de mens  
wikt, maar God beschikt. Denkt ook aan mij  
in een vroom gebed.

H. Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

De families VAN WIJMEERSCH, GOSSE en  
DE RIDDER,

**zijn zeer erkentelijk voor de blijken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel