

*In alle stilte ben je weggevaaren
maar je blijft in ons verder leven.*

†

Dierbaar aandenken aan
DE HEER

**Ghislain Van Wijmeersch
echtgenoot van Rita Romeyns**

Geboren te Oubraken op 3 januari 1944
en overleden in het AZ St-Elisabeth
te Zottegem op 17 januari 1996
gesterkt door het sakrament van de
ziekenzalving

*Uw deelneming in deze
Eucharistieviering en uw gebed
troosten en sterken ons.*

De Families Van Wijmeersch, Romeyns,
Bettesonne, De Pessemier

Druk: MG COPY & PRINTING (055) 42 83 83
Rouwleiding: BVBA RAOUL (055) 42 24 49

*Als ik achterom kijk
en mijn leven overzie,
voel ik diepe dankbaarheid.*

*Ik dank u voor al het goede
dat u voor mij hebt gedaan.*

*Ik dank u voor de vele blijde uren
die ik heb mogen beleven.*

*Ik dank u voor al de vriendschap
die ik heb ondervonden;
het heeft mij zo verrijkt.*

*Ik dank u voor al de wijze raad
die ik heb ontvangen;
ik heb er zoveel van geleerd.*

*Dierbare echtgenote, kinderen,
kleinkinderen, moeder en familie, dank voor
de liefde en genegenheid die ik van jullie
mocht ontvangen. Blijf in gebed vertrouwen
op God.*

Namis: zaterdag 24 februari 1996 om 17u30.