

De mens is als gras dat spoedig verdort.
(Ps. 103 - 16)



Dit weze voor U een uitnodiging tot gebed
voor de Heer

Gilbert VAN WIJMEERSCH

echtgenoot van Mevrouw
Simonne VAN DAMME,

geboren te Nederbrakel op 31 december 1925
en onverwacht overleden te St.-Maria-Lierde
op 10 februari 1976.

Zijn dode lichaam werd getekend met het
kruis.

Een mens begeeft zich, na volbrachte dag-
taak, te ruste en staat niet meer op. Zo broos
en vergankelijk is ons aardse leven! Vandaag
onze betreurde overledene, wie morgen? De
dood van deze man zet aan tot bezinning :
ons leven eindigt eens, laten wij onszelf tij-
dens dit verblijf op de wereld niet te hoog
schatten. De mens is gemaakt om te belan-
den in de barmhartigheid van de armen van
Kristus' kruis! Hoe betekenisvol en werkelijk-
heidsgetrouw is het « kruistekenen » van een
ontzield lichaam : « Gezegend dit lichaam in
de naam van de hemelse Vader die ons ge-
schapen heeft; in de naam van Jezus-Kristus
die ons tot nieuw leven doet verrijzen; in

de naam van de H. Geest die ons tot kin-
deren Gods maakt ». Luistert heden naar Gods
boodschap die doorklinkt voor ons in dit over-
lijden en weest er niet doof voor zoals zij
die menen « mijn tijd is nog niet gekomen ».

« Heer onze God, Gij alleen kent onze da-
gen, en wij ervaren hoe broos een mensen-
leven is. Nu de dagen van dit leven plots
ten einde zijn, vragen wij U dat Gij deze
mens uw barmhartigheid zoudt betonen; dat
hij onsterfelijk gelukkig mag zijn bij U; en
mocht hij soms gezondigd hebben, wil hem
genadig zijn. Door Kristus onze Heer ».

Dierbare familieleden en allen voor wie
Gilbert een goed medemens is geweest, wan-
neer de schok van Gilberts dood terug uit
uw dagelijks leven zal verdwenen zijn, ge-
denk dan dat uw familielid en vriend toch
niet voorgoed opgehouden heeft te bestaan,
dat hij leeft op een « nieuwe wijze », voor
ons onverklaarbaar, en dat hij er voordeel bij
heeft, wanneer gij in een kort gebed God
voor hem ten beste spreekt.

De families VAN WIJMEERSCH, VAN DAMME,
ROELANDT, HAEGEMAN,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel