

Mens, gedenk dat gij stof zijt en tot het stof van de aarde zult wederkeren.



VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

HECTOR VAN WIJMEERSCH

echtgenoot van Mevrouw
BERTHA D'HAeyer

geboren te Nederbrakel, op 21 september 1913
en godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel, op 19 september 1973,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Een liefdevolle echtgenoot, een goede vader
is heengegaan. Voor zijn geliefden heeft hij
gewerkt en geleefd.

Stil van aard en rechtschapen was hij een
geliefde vriend voor al zijn werkmakkers.

Zijn ziekte was voor hem een pijnlijke
kruisweg, maar als vroom man putte hij in
zijn Geloof de kracht om alles met moed te
verdragen. Hij had gehoopt op pensioenleef-
tijd, rustig thuis gelukkig te zijn; juist op
dat moment heeft God hem tot de eeuwige
rust geroepen.

De Heer zal hem nu als « goede en trouwe
dienaar » verwelkomen in zijn huis.

Geliefde echtgenote en dochter, gij waart
mijn vreugde en mijn troost. Ik draag bij de
Heer de herinnering mede van uw dankbaar-
heid en genegenheid. Van hierboven zal ik

over u waken. Moge intussen uw gebed de
schakel zijn langswaar wij verbonden blijven
tot wij elkaar eens voor immer mogen ont-
moeten bij de Heer.

Heer, geef zijn ziel de eeuwige rust !

De families VAN WIJMEERSCH, D'HAeyer,
VAN DER STICHELEN en LIMPENS,

**danken U voor de blijken van deelneming
in rouw en gebeden.**

Druk. De Ruyver, Brakel