

Ik wil dat zij met Mij mogen zijn waar Ik ben .

(Joh. 17,24)



Moge dit bidprentje een aandenken
en een uitnodiging zijn tot gebed voor :

MEVROUW

Hélène VAN WIJMEERSCH

weduwe van de Heer Léon DE SMET

geboren te Nederbrakel op 10 februari 1924
en in familiekring overleden te
Michelbeke op 4 mei 1999,
gersterkt door het sacrament
van de ziekenzalving.

Zeven jaar geleden, na een aantal gelukkige jaren na de pensioenstelling van Pa, moest ik hem loslaten en viel ik alleen. Met de steun van mijn kinderen en van tante Alice en nonkel Robert kon ik mijn verdriet dragen. Maar toen, drie jaar geleden, sloeg het noodlot toe... Drie jaar lang nu heb ik gevochten, met al mijn energie, tegen de plotse ommekeer in mijn leven. Van het ene moment op het andere afhankelijk worden van anderen, ook al zijn het uw eigen kinderen, valt zwaar.

En toch... vocht ik geduldig, probeerde ik mijn gezicht niet te verliezen ten opzichte van anderen en ten opzichte van mezelf. En toch... kon ik mijn tranen niet altijd bedwingen... Er veranderde zoveel in mijn leven :

Van klaarlichte dag werd het plots heel duister. Ik ontdekte kwetsbaarheid, angst, slapte, afhankelijkheid, pijn en gemis, vele overrompelende en onbeantwoorde vragen. Alles leek verspilld en donker maar stilaan,

dankzij de geduldige hulp van mijn kinderen, dankzij de nabijheid van vrienden, en van 'gelovige' luisterbereidheid om mij heen, ging er een deur open. Het geloof in mij, een beetje in slaap gewiegd, werd weer wakker. De verre God kwam dichtbij en op Hem stelde ik mijn vertrouwen.

Het gebed heeft mij geholpen en geleerd - al was het maar één dag - de pijn te verdragen - mij te laten helpen - om zo, stap voor stap, de weg af te leggen van de diepe donkere nacht naar het Licht. En ook al vielen de laatste maanden zeer zwaar, was ik zeer moe en ziek : ik liet God in mij werken en ging geloven dat daar waar het ene in mij eindigde, iets anders ontloek en gegroeid was.

Mijn God, U zien en U herkennen doet mijn hart gloeien, diep in mij.

Mijn dierbare kinderen, Paul en Rita, Lucien en Lucie, blijf mij en Pa in uw hart dragen. Wij zijn nu samen bij onze Lieve Heer.

Rita en Lucien en allen die u bijstonden om mij te helpen : bedankt voor zoveel goedheid. Ondanks mijn tegenslag kende ik heel gelukkige jaren in uw midden. Beste kleinkinderen en achterkleinkinderen, mémé is er niet meer maar zal vanuit de hemel zorg voor u blijven dragen.

Beste familieleden en vrienden, bedankt voor uw bezoeken en uw steun, blijf verder voor mij bidden.

Wees gegroet, Maria...

Namis : vrijdag 28 mei 1999 om 19.00 u in de parochiekerk te Michelbeke.

De families VAN WIJMEERSCH, VAN BOCKSTAELE DE SMET, HAESBROECK danken u voor uw blijken van deelneming in hun rouw.

Rouwl. Fun. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.