

« Ik ween om bloemen in de knop gebroken  
Nog voor den uchtend van hun bloei  
vergaan! » W. Kloos.



**DANKBARE HERINNERING AAN**  
MEJUFFER

**Ingrid VAN WIJMEERSCH**

dochter van Jean VAN WIJMEERSCH  
en Christiane BOCKSTAEL.

Zij werd geboren te Oudenaarde op 24 september 1960 en overleed zacht in de Heer in het A.Z. te Gent op 9 maart 1977, gesterkt door Kristus in Zijn Sakramenten.

Ze was een engel...

De lente kwam en Ingrid wenkte ons vaarwel, als in een droom.

Immer bekommerd om haar taak, thuis of op school. Een flinke leerlinge, steeds bereid te helpen waar ze kon, voldoening gevend aan hen, die met haar leefden, steeds het beste betrachtend, luisterend naar wijze raad en openstaande voor het gegeven voorbeeld. Kunstzin en werklust paarde ze aan nederigheid en goedheid.

Liefste petekind Iris, mijn beminde broertje Filip, eens zult ge bij het lezen van deze

woorden weten hoe innig lief ik U beiden had.

Groeit op, zonder Uw grote zus, die van hierboven over U waakt. Helpt later, zoals ik trouwens deed, pa, ma, memé en pepé. Troost ze om mijn plotseling heengaan. Aan hen vraag ik begrip voor het ongewilde verdriet, dat ik ze bezorgde. Leeft samen, in Gods vertrouwen en liefdevol gedenken aan haar, die U te vroeg ontvallen is.

...ze is in de hemel!

De families BOCKSTAEL, VAN MAELDERGEM,  
VAN WIJMEERSCH, HUBO,

danken U zeer oprecht voor uw blijken van deelneming in hun rouw.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel