

Goed heil, geliefde ziel
Uw leed is uitgeleden
En of er nog een traan bij viel
Wij gaan getroost beneden. (P. Reypens)



BID VOOR DE ZIEL VAN

Mevrouw

Irma - Julia VAN WIJMEERSCH

weduwe van de Heer

Cyriel DE CUBBER,

geboren te Zarlardinghe op 26 september 1906
en godvruchtig overleden in de kliniek
Sint-Franciscus te Brakel-Opbrakel
op 4 september 1973,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Weerom staan we voor een scheiden dat des te meer wee doet, omdat het hier een moeder geldt die gezwoegd en getobt heeft voor haar gezin totdat ze niet meer kon.

De beminde overledene gaf blijk van onoverwinnelijke moed in tegenspoed. De laatste jaren werden een langdurig Calvarië.

Door haar onwankelbaar geloof bleef zij sterk tot het laatste. Zacht en lachend is ze 't lijden voorbijgegaan.

Dierbare kinderen en kleinkinderen en vooral gij bij wie ik zoveel jaren een onbezorgde oude dag heb kunnen slijten, ik verlaat U met een diep gevoel van dankbaarheid. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Dierbare bloedverwanten en vrienden, bidt voor mij in een vurig gebed.

De families DE CUBBER, DE VOS,
VAN WIJMEERSCH, DE NOOZE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel