

« Ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend Rijk ».



Dit is een vroom aandenken en een uitnodiging tot gebed voor

DE HEER

## ISIDOR VAN WIJMEERSCH

echtgenoot van mevrouw

**Bertha Van Helleputte**

geboren te Rozebeke op 18 november 1919 en  
godvruchtig overleden te Zottegem  
op 27 maart 1990,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Bertha VAN HELLEPUTTE,

André en Lucie LECHENE-VAN WIJMEERSCH  
en zoon,

Lucien en Iliane VAN WIJMEERSCH-BAEIJ  
en kinderen.

De families : VAN WIJMEERSCH, VAN HELLEPUTTE,  
DIERAERT en DE SUTTER

DANKEN U oprecht om Uw kristelijke  
deelneming en Uw vroom gebed.

Vader die wij zo beminden, is gestorven. De lasten van de oude dag en van de ziekte heeft hij moedig gedragen en tot op het laatste ogenblik gaf hij blijk van een onverwoestbare levenswil.

Hij was tot in de vezels van zijn hart gehecht aan zijn gezin. Hij kon echt genieten van de huiselijke sfeer waar men stil en ongedwongen alles voor elkander doet.

Wij danken God, omdat Hij ons zulke vader heeft gegeven die ons zoveel kansen heeft geschonken om gelukkig te zijn. Nu zal er een leegte zijn in huis waar moeder de eenzaamheid zal ervaren van vader die gestorven is. Maar dit leed zal in vreugde keren wanneer het geloof in God ons doet bidden met vader die in de hemel is en ons uitnodigt om voor moeder en voor elkaar zorg te dragen.

Geliefde echtgenote, ik dank U voor alles wat gij voor mij geweest zijt : mijn hulp en mijn steun. Moge de Heer U rijkelijk vergelden voor zoveel liefde en genegenheid.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik ben U dankbaar voor uw kinderlijke aanhankelijkheid en genegenheid. Ik wist dat wij van elkander hielden, maar in ogenblikken van last en pijn erkent men zijn beste vrienden. Moge God U belonen voor uw oprechte toewijding. Blijft nu verder zorg dragen voor moeder en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Beste broers, zusters, familieleden en vrienden, ook U allen dank ik van harte voor Uw innig meeleven en voor de vele attenties van genegenheid.

Tot weerziens in de hemel.