

Geloofd zij Jezus Kristus.



**GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN**  
de Heer

**Jozef - Albert Van Wijmeersch**

echtgenoot van Mevrouw

**Bertha DE RUYVER,**

geboren te Nederbrakel op 20 mei 1905 en  
godvruchtig in de Heer ontslapen in het

Akademisch Ziekenhuis te Gent

op 24 november 1972,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken  
en de Pauselijke Zegen.

Gepensioneerd Mijnwerker

Lid van de Mijnwerkers-Brancardiers.

God, Gij zijt altijd bereid U te ontfermen  
over ons en ons te sparen. Wij vragen daar-  
om voor uw dienaar die wij vandaag ten grave  
dragen : gebied uw heilige engelen hem op  
te nemen en te geleiden naar het nieuwe  
paradijs, de hemel. Zo zal hij die in U ge-  
loofde en op U vertrouwde, de macht van  
het kwaad ontgaan en delen in de hemelse  
vreugde voor altijd.

Mocht onze duurzame overledene nu de eeu-  
wige vreugde kennen voor al het zware zwoe-  
gen, voor zijn trouw in liefde en in goed-  
heid, voor zijn beproevingen en zijn lijden.  
Of mogen wij niet hopen en denken dat de

mens gelouterd wordt door lijden en beproe-  
ving ?

Mijn trouwe echtgenote, mijn beste kinderen,  
kleinkinderen en familie, ik dank U om uw  
liefde, uw genegenheid en uw kommervolle  
zorgen. Bidt nu tot God dat Hij mij in Zijn  
erbarmen opneme in het hemels Vaderhuis.

Beste vrienden en geburen, ook U dank ik  
voor uw vriendschap en nu dat ik van U allen  
ben heengegaan, denkt nog eens aan mij in  
een vroom gebed.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families VAN WIJMEERSCH, DE RUYVER,  
VAN TWEMBEKE, DE CUBBER,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van  
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel