

Wie met Christus wil heersen, moet met Hem zijn kruis dragen. Alleen de dienaars van het Kruis vinden het Leven der gelukzaligheid. Nav. III 56

✠ **BID VOOR DE ZIEL**

VAN MEVROUW

Maria-Célestine Van Wymeersch

Weduwe van **Romanus REYGAERT.**

Geboren te Overboelare de 21 December 1872 en er godvruchtig overleden de 5 Maart 1954, voorzien van al de Genademiddelen onzer Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen "In Articulo Mortis".

Vele lange jaren heeft deze kristen vrouw haar kruis gedragen in deemoedige onderwerping aan de wil van God. Zij wist toch dat ze rekenen kon op de hulp van haar echtgenoot, die vóór haar nog hemelwaarts ging, en op de tedere zorgen van haar toegewijde kinderen. Trouw was ze in het vervullen van haar kristelijke plichten.

De grootste roem van de kristen mens is wel de overtuiging van het geweten, dat hij in eenvoud en oprechtheid en niet in wereldse wijsheid, maar in Gods genade en vriendschap zijn leven heeft doorgebracht.

Duurbare kinderen, kleinkinderen, familie, ik ben een beter leven ingetreden waar geen ziekte, geen ellende gekend is. Blijft vader en mij indachtig in uw dagelijkse gebeden.

Maria, zonder zonde ontvangen
Maak ons hart aan het Uwe gelijk.

Drukk. De Croo, Overboelare.



De Familiën REYGAERT, VAN WYMEERSCH, VAN
HOOILANDT en VAN HELLEPUTTE,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene

DANKEN U.