



De vader heeft tot zich geroepen in het eeuwig tehuis de ziel van

DE HEER

Leon VAN WIJMEERSCH

Hij ontving de gave van het leven op 15 februari 1895 en keerde tot zijn Schepper terug te Nederbrakel op 3 februari 1969, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken en de Pauselijke Zegen.

De zielen van de rechtvaardigen zijn in de hand van God, slechts in de ogen der dwazen schijnen zij te sterven, zij zullen schitteren in eeuwigheid.

Deze man, die heel zijn leven lang midden Gods schone natuur gewoond heeft, die meeleefde met de wisseling der seizoenen, is nu een leven ingegaan dat eeuwig en onveranderlijk is.

Hij werd door iedereen geacht en gewaardeerd om zijn eenvoud en zijn hartelijkheid, zijn rechtvaardigheidszin en behulpzaamheid.

Wij bevelen zijn ziel bij God aan.

Lieve bloedverwanten, ik bedank u voor al uw genegenheid voor mij, de goede God roept mij tot een beter leven, wij zullen elkander wederzien in de hemel en daar voor altijd het grootste geluk genieten.

Mijn Jezus barmhartigheid.

De families VAN WIJMEERSCH en VAN DORPE,

danken U om de blijken van kristelijke deelneming en gebeden.