

VROOM AANDENKEN AAN

MEVROUW

Liane VAN WYMEERSCH

echtgenote van **Julien MUYLAERT**

Geboren te Nederbrakel op 25 januari 1937 en godvruchtig overleden in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Aalst op 9 december 1991, gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

De families MUYLAERT,  
VAN WYMEERSCH,  
DE RUYCK en  
D'HONDT

danken U voor de blijken van genegenheid  
in hun rouw.

Ma,

Sinds onze geboorte heb je van ons gehouden en zelfs nu je er lichamelijk niet meer bent weten wij dat wij op U nog kunnen rekenen.

Ons verdriet kunnen wij niet verwoorden, maar mams, wij blijven van je houden.

De voorbije maanden heeft U zelf mogen ervaren met hoeveel liefde en zorg U werd omringd. Pa, Maggy, Patrick, Gina, Marleen, familie, buren, vrienden,... allen stonden voor U klaar.

Geen woorden maar daden, een levensstijl van ons moeder. Simpel, maar niet eenvoudig.

Afscheid nemen is voor ons moeilijk, maar wij weten met zekerheid dat uw wens is vervuld en dat U nu in gezelschap bent van uw moeder, vader, en al uw geliefden die U voorafgingen.

Pa, Maggy, Patrick, Gina, Marleen, Beauty.

Tot later.

