

†

Dankbaar aandenken aan
Mevrouw

Madeleine VAN WIJMEERSCH

weduwe van de Heer André Wattiez,
geboren te Nederbrakel op 23 mei 1897
en zacht in de Heer ontslapen te Brakel
in rustoord « Najaarszon »
op 26 februari 1991,
gesterkt door de HH. Sakramenten.

Wij danken U, Heer God, voor deze
vrouw, die ons zolang lief en dierbaar
nabij is geweest en die nu stilletjes
naar de hemel ging, bevrijd uit lijden
en beproeving die haar deel waren.
Wij danken U voor de kommer en de
zorgen waarmee zij haar echtgenoot,
kind en kleinkind heeft omringd. Zij is
immers een voorbeeld geweest van noes-
te arbeid, in de zaak en in haar gezin.
Wij danken U, Heer, om deze moeder
die ons leerde leven en werken. Gij zijt
tot haar gekomen in de schemerdonkerte
van haar levensavond, met de ontluiken-
de lentebloemen van het eeuwige leven,
die zij altijd fris zal houden in haar korf.
Heer, wij zijn bedroefd en toch vol over-
gave om onze overleden moeder, om

30/79 27
geheel haar leven, haar steun, haar on-
begrensde hulp.

Haar levenstocht is ten einde. Zij is
steeds rechte wegen gegaan. Zij heeft
onderweg haar goede daden meegedeeld.
Daartoe heeft zij zich gesterkt en ge-
voed aan Gods liefdevol bezig-zijn met
de mens. Wie met Hem zijn weg gaat,
komt ook thuis bij de hemelse vader,
in de eeuwige vrede.

Laat dit ons laatste woord zijn Heer,
dat wij geloofd hebben in haar liefde.
Lieve dochter, kleinkind, achterkleinkind,
vriend en vele vrienden, dank voor uw
regelmatige bezoeken, uw genegenheid
en uw troost. Blijf mij gedenken in uw
gebed.

Namis : zondag 5 mei 1991 om 10.30 u.

De families

Van Wijmeersch, De Ruyver,
Wattiez, Van Der Bruggen,
danken U.

Rouwleiding Raoul bvba, Brakel
Druk. L. De Ruyver, Brakel