

Ten Paradijze geleiden U de Engelen en Gods
lieve Heiligen!
(Lit. overl.)



Bid voor de Ziel

van

MALVINA VAN WYMERSCH

dochter van wijlen

Cyrille en Maria-Céline BIEBUYCK

geboren te Ste Maria-Oudenhove de 24 November 1888
en godvruchtig overleden te Oubraker de 28 Juni 1948.
Voorzien van de H. H. Sakramenten der stervenden.

Zij was lid van de GONGREGATIE van O. L. Vrouw
en van de Derde Orde.

Zij was de wijze maagd die de Heer wakende
vond: gansch haar leven leefde zij in eenvoud en
rechtschapenheid. Doordrongen van godsvrucht was
zij voor allen een voorbeeld van gebed en offerle-
ven want zij vreesde God en week af van het
kwaad. Daarom was zij bij allen die haar ken-
den in achting en iedereen sprak haren lof, want
hare wegen waren vreedzaam en hare levenswijze
onberispelijk. (Job I, Jud. VII.)

Zij was ook een kind van Maria die haar He-
melsche trouw vereerde en dat was voor haar de
waarborg en het onderpand dat zij een Hemelkind
zou worden.

Dierbare Familieleden en Vrienden, ik weet dat
gij mijn heengaan zult betreuren want we bemin-
den elkander om God op aarde. Doch ik verschijn
met vertrouwen voor mijn Goddelijken Zaligmaker
en ik vraag hem als laatste gunst dat Hij u allen
overvloedig zou zegenen. Gij van uw kant bidt voor
mij opdat mijn Goddelijke Zaligmaker een zachte
Rechter weze. Vaartwel en tot weerziens in den
Hemel!

Mijn Jezus Barmhartigheid.

Nederbrakel Druk. Wwe. O. Surdlaucourt

De Familiën VAN WYMERSCH, BIEBUYCK, VAN WIELEN-
DAELE, SPELIERS, LAGNEAU en VAN DER LINDEN:

BEDANKEN voor uw rouwbetuigingen.