

Geloofd zij Jezus Kristus.



TOT VROOM AANDENKEN

aan de Heer

**Marcel - Jan-Baptist
VAN WIJMEERSCH**

echtgenoot van Mevrouw

Louise VAN WIJMEERSCH,

geboren te Nederbrakel op 11 januari 1913
en godvruchtig overleden te Etterbeek op
14 augustus 1974,
gezalfd met de H. Olie « in extremis ».

Het uur van de dood is alleen aan God bekend, daarom gelukkig de mens die zich door een deugdzaam leven heeft voorbereid en die zich bekommerd heeft te leven gelijk hij wenste te sterven.

Ook voor onze dierbare overledene is het uur van zijn dood onbekend geweest en kwam het einde plots en onverwacht.

Gelukkig zijn zij, die de onzekerheid van de dood voor ogen houden en altijd bereid zijn om te sterven, om zo eeuwig te kunnen herleven in dat leven waarin geen dood meer zal bestaan.

Bidden we voor onze overledene, dat God hem vergeving schenke voor wat hij heeft misdaan, dat Hij hem lone voor al het schone en het goede in zijn leven, zodat hij nu,

na zijn tijdelijk leven moge vinden, eeuwige rust, vrede en blijvend geluk.

Bemide echtgenote, kinderen en kleinkinderen van wie ik zoveel hield, graag dank ik U voor uw genegenheid, uw zorg en kommer opdat ik het goed zou gehad hebben. Bidt nu dat ook God voor mij goed weze.

Ook aan U, beste familieleden en vrienden, vraag ik nog eens aan mij te denken in een vroom gebed.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families VAN WIJMEERSCH, VAN WIJMEERSCH, PRAET, COESSENS,
zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van deelneming in de rouw die hen treft.

Druk. Jos De Vleeschouwer-Hoste, Brakel